

## DE BURGEMEESTER

Ik herinner mij een verhaal van mijn moeder over mijn oom Hennie, haar broer, en de burgemeester. Oom Hennie, geboren in 1902, was toen nog een kleine jongen, die misschien pas naar school ging. Maar als zontje van de onderwijzer (mijn grootvader was meester Halma van de openbare Dorps- of Schipslootschool) werd van hem verwacht dat hij natuurlijk beleefd was opgevoed en zijn petje netjes afnam als hij iemand tegen kwam, die hij kende. En zeker als dat dan ook nog een meerdere of de hoogste baas van zijn vader was. De toenmalige burgemeester Van Nijmegen Schonegevel was nog niet zo lang in functie in Wolvega, want hij was benoemd in 1907. Maar hij nam het ambt al wel zo lang waar dat hij veronderstelde door iedereen gekend en gegroet te worden. Dat was ook nog zo toen ik klein was.

Op een keer was oom Hennie met vriendjes aan het spelen in de steeg naast het huis aan de Hoofdstraat Oost toen burgemeester Van Nijmegen Schonegevel over het trottoir voorbij paradeerde. Want zo kon je zijn manier van door het dorp lopen wel noemen. Of oom Hennie hem in het opgaan in het spel niet zag of vergat te groeten, of misschien in de haast alleen even tegen zijn petje tikte, weet ik niet meer. Maar in ieder geval riep de burgemeester hem bij zich en vroeg: %Zeg jongetje, heb je vogeltjes onder je pet en ben je bang dat ze wegvliegen als je hem afneemt?+

Zo ging dat in die tijd op een dorp als je als zontje van een gemeenteambtenaar de burgemeester niet groette. Want dat was toch wel de achtergrond. De vriendjes die meespeelden en niet groetten werden niet geroepen. Toen mijn oom het thuis vertelde had mijn grootvader wel zoveel gevoel voor humor, dat hij er smakelijk om heeft gelachen.

**Marten L. Veen (T)**,

**bewerkt door  
Jacob H.S.M.  
Veen, Meppel**



*Burgemeester  
Mr. Cornelis van  
Nijmegen  
Schonegevel,  
25-jarig  
ambtsjubileum,  
1 maart 1932  
(Foto: FFG)*